



Eindelijk weer thuis

Woonruimte voor vluchtelingen

“Ik heb geluk, want ik woon hier echt heel fijn. De burens zijn lief en de kinderen hebben vriendinnetjes.”

Burgeroorlog in Syrië, terreurdaden van IS, onderdrukking in Iran: steeds meer mensen vluchten voor geweld. Naar Nederland bijvoorbeeld. In 2014 kregen in ons land 15.750 asielzoekers een verblijfsvergunning. De komende jaren zal dat aantal blijven stijgen. Gemeenten en corporaties zorgen dat deze mensen snel een woning krijgen. Ook wij doen wat we kunnen, samen met VluchtelingenWerk.

Van de overheid moeten gemeenten woonruimte bieden aan 'statushouders' (vluchtelingen die mogen blijven). Hoeveel dat er zijn, hangt af van de grootte van de gemeente. Maar vrijwel overal neemt het aantal aanvragen sterk toe. BrabantWonen helpt gemeenten graag om deze mensen, die geen dak boven hun hoofd hebben, woningen te bieden. We maken afspraken en dragen oplossingen aan. We helpen de vluchtelingen,



Niyoosha en Farah van VluchtelingenWerk WOBB

net zoals we andere mensen ondersteunen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien.

Niyoosha Sereshti weet hoe het is om te vluchten. Eind 2007 kwam ze met haar gezin vanuit Iran naar Nederland. Vijf jaar woonde ze in asielzoekerscentra, van Groningen tot Limburg. Met haar man en haar twee dochttertjes had ze één kamer. De keuken, douche en wc moesten ze delen met heel veel andere bewoners. "Tijdens de asielprocedure mag je niet werken, of de taal leren", vertelt Niyoosha. "Gelukkig konden mijn kinderen wel naar school. Zelf probeerde ik de dag te vullen met het huishouden in onze kamer, en toch een beetje Nederlands leren. Als je in een land woont en je spreekt de taal niet, dan ben je niemand. Het waren vijf heel lange jaren."

Zo werkt het

Asielzoekers die in ons land aankomen, moeten eerst naar Ter Apel in Groningen. Daarna gaan ze naar een aanmeldcentrum en start de asielprocedure. Tot het moment dat ze weten of ze een verblijfsvergunning

"Stel je voor dat je in een vreemd land allerlei zaken moet regelen, zonder dat je de taal spreekt"

krijgen of niet, wonen ze in een asielzoekerscentrum. En vaak langer nog, omdat een woning niet direct voorhanden is.

Wanneer een asielaanvraag goedgekeurd wordt, is een vluchteling niet langer een asielzoeker, maar een 'statushouder'. De verblijfsvergunning is vijf jaar geldig. Daarna kan de vergunning worden omgezet in een definitieve vergunning. Een statushouder heeft recht op een woning, maar kan zelf niet kiezen waar hij gaat wonen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geeft aan een specifieke gemeente door dat er woonruimte nodig is. Daarop krijgt de statushouder een eenmalig aanbod voor een huis.

“Tijdens de asielpcedure mag je niet werken, of de taal leren. Gelukkig konden mijn kinderen wel naar school.”



Niyosha bereidt zich samen met taalcoach Jeanny voor op het staatsexamen Nederlands

Niyosha: “Op 29 november 2012 hoorden we dat we mochten blijven. Eerst was ik in shock. Ik kon het bijna niet geloven na zo'n lange tijd. Eindelijk konden we verder. Werk zoeken, en een huis vinden. In ons geval werd het een woning van BrabantWonen. Toen we met de trein aankwamen, vingen mensen van VluchtelingenWerk WOBB ons op. We gingen meteen naar onze woning, een geweldig moment.”

VluchtelingenWerk WOBB helpt

VluchtelingenWerk WOBB ondersteunt vluchtelingen in de regio West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard en komt op voor hun belangen; vanaf het moment dat ze ons land binnenkomen, tot aan het opbouwen van een bestaan in hun nieuwe woonplaats. Coördinator Integratie Farah van Valkenburg: “Stel je voor dat je in een vreemd land allerlei zaken moet regelen, zonder dat je de taal spreekt. Een bankrekening openen, uitkering aanvragen. De kinderen aanmelden bij school. Een huis inrichten. Maar ook: je weg vinden in het openbaar vervoer of pinnen bij de supermarkt. Dat valt echt niet mee.”

Wegwijs

“Wij helpen vluchtelingen hun weg daarin te vinden. Bijvoorbeeld via onze Startdag, waarbij een vrijwilliger meegaat met de vluchteling om het huurcontract te tekenen en zich in te schrijven bij de gemeente. Ook maken we een rondje langs de bureaus, zodat ze zich kunnen voorstellen. Al doen ze dat vaak uit zichzelf wel. En dan is er nog het spreekuur, waar cliënten terecht kunnen met lastige formulieren of brieven. Daarnaast zorgen we dat ze goed in hun woning kunnen leven. We gaan mee naar de Kringloopwinkel, waar ze voor weinig geld meubels kunnen kopen. En we helpen bij de aankoop van vloerbedekking, de wasmachine en andere grote zaken. Hiervoor stelt de gemeente een lening beschikbaar.”

Vrijwilligers

De mensen van VluchtelingenWerk WOBB staan altijd klaar met raad en daad. Het is intensief werk, zeker nu de stroom vluchtelingen zo hard groeit. Gelukkig kan de stichting rekenen op hulp van vrijwilligers, vertelt Farah. “Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Voor vluchtelingen zijn dit soort mensen de rots in de branding.

Bovendien leren ze via vrijwilligers mensen uit hun directe omgeving kennen. Daardoor voelt iemand zich sneller thuis. Er zijn ook vrijwilligers die als taalcoach willen helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Nog zo'n voorwaarde om je leven op te kunnen pakken.”

Niyosha woont alweer een paar jaar in haar huis, waar ze een echt thuis van heeft weten te maken. “In het asielzoekerscentrum was ik al bezig met kleine spulletjes verzamelen, dat gaf me hoop op de toekomst. Ik heb geluk, want ik woon hier echt heel fijn. De bureaus zijn lief en de kinderen hebben vriendinnen.” Samen met Jeanny van Venrooij, vrijwillige taalcoach van VluchtelingenWerk WOBB, studeert Niyosha nu voor het staatsexamen Nederlands. “Als ik dat heb gehaald kan ik naar een hbo-opleiding. Ik droom ervan om binnenhuisarchitect te worden. Jeanny heeft er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. “Niyosha is ontzettend gemotiveerd om haar leven op te bouwen.”

Toekomst

De komende jaren zullen er nog veel meer mensen als Niyosha naar ons land komen. Het bieden van voldoende woningen is een uitdaging waar we samen voor staan; als gemeente en als BrabantWonen. We voeren regelmatig overleg met gemeenten en VluchtelingenWerk WOBB. Wij zijn er nu eenmaal om te zorgen dat iedereen een goed thuis heeft. Waar iemand ook vandaan komt.

Oproep

VluchtelingenWerk WOBB is onderdeel van VluchtelingenWerk Nederland. De stichting helpt mensen die oorlog of geweld hebben moeten doorstaan een nieuw leven op te bouwen in Nederland. Wilt u daaraan bijdragen? Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u bellen naar 06-1243 9740, of stuur een mailtje naar vrijwilliger@vluchtelingenwerk-wobb.nl. Zie ook www.vluchtelingenwerk.nl/wobb/vacatures.